

Ισχυρό ΚΚΕ

Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των ΑμεΑ στο προσκήνιο

Το ΚΚΕ απευθύνεται σε όλα τα Ατομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), τους χρονίως πάσχοντες και τις οικογένειές τους που βιώνουν σε πολλαπλάσιο βαθμό το απάνθρωπο πρόσωπο του σάπιου εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος.

Η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια από την κατάσταση στους χώρους Πρόνοιας, Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης να μην εγκλωβιστεί σε ψεύτικα και εκβιαστικά διλήμματα, στη λογική του «μικρότερο κακό» αναδεικνύοντας νικητή στην «ψυχουλομαχία», αλλά να αποτελέσει **κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές.**

Τα ΑμεΑ, οι χρόνιοι πάσχοντες και οι οικογένειές τους έχουν συμφέρον από την ολόπλευρη ισχυροποίηση του ΚΚΕ γιατί:



Ήρθε σε αντίθεση με την αντιλαϊκή στρατηγική κυβέρνησης και ΕΕ, με τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και την «Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία» που την υπηρετούν όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις και έχει μοναδικό στόχο να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της Πρόνοιας και της Ειδικής Αγωγής.



Μέσα από τους συλλόγους, στο αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ και τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) μπήκε μπροστά, έδωσε το χέρι σε κάθε τίμιο αγωνιστή που ήθελε να αντισταθεί.



Συνέβαλε στην οργάνωση των αγώνων, απέσπασε κατακτήσεις, περιόρισε τις αρνητικές επιπτώσεις από αντιλαϊκά - αντιαναπηρικά μέτρα. Χωρίς αυτούς τους αγώνες, η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη. Απέδειξε μαχητικά ότι «μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό».

Δίνει όλες του τις δυνάμεις για τη μαζικοποίηση και ενδυνάμωση του αγώνα για τη ζωή και το μέλλον του εργαζόμενου λαού γενικότερα, των ΑμεΑ και των οικογενειών τους ειδικότερα.

Ποιο είναι το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών για τα Ατομα με Αναπηρία, τους χρονίως πάσχοντες και τις οικογένειές τους;

Την επομένη των εκλογών, η νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση που θα προκύψει, οποιουδήποτε χρώματος ή σύνθεσης, θα είναι δεσμευμένη στη στρατηγική της ΕΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης που είναι το εργαλείο για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο της Πρόνοιας και της Ειδικής Αγωγής. Θα σημαίνει περαιτέρω διεύρυνση του εμπορευματοποιημένου και ιδιωτικοποιημένου συστήματος Υγείας - Πρόνοιας - Ειδικής Αγωγής, εκπαίδευσης και αποκατάστασης, θα συνεχίσει την επίθεση στις ανάγκες των ΑμεΑ. Άρα, το πραγματικό διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι αν θα αναδειχθεί άλλη μια αστική κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει τη «σταθερότητα» του συστήματος, φορτώνοντας ακόμα περισσότερα βάρη και βάσανα τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους ανθρώπους, τα ΑμεΑ.

Αυτό που διακυβεύεται είναι πώς θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για καλύτερους όρους ζωής των ΑμεΑ, κι αυτό μόνο ο λαός με τον αγώνα του μπορεί να το εξασφαλίσει. Με αδύναμες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ισχυρό τον λαό και το κίνημά του, με πολύ πιο δυνατό το ΚΚΕ!

Η μια αντιλαϊκή κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της προηγούμενης

Όλες οι κυβερνήσεις συνδιαμόρφωσαν την αντιαναπηρική – αντιλαϊκή πολιτική με αρνητικές συνέπειες σε όλες τις πλευρές της ζωής των αναπήρων και των οικογενειών τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία έρχεται να προωθήσει τη λογική της μείωσης του «κόστους» των παροχών του κράτους στα ΑμεΑ και την παραπέρα εμπορευματοποίηση των πρόσθετων και ανελαστικών αναγκών τους. Παρά τις «φανφάρες» με αφορμή τότε τον προσωπικό βοηθό και τότε την «ψηφιακή κάρτα αναπηρίας», ενοποιεί και εμβαθύνει το σύνολο των αντιαναπηρικών μέτρων όπως οι περικοπές θεραπειών, επιδομάτων, συντάξεων αναπηρίας, το κλείσιμο των δημόσιων Ειδικών Σχολείων και των δομών Πρόνοιας στο όνομα της δήθεν ένταξης και με τον μανδύα της αποϊδρυματοποίησης. Την ίδια στιγμή η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, η συρρίκνωση των δημόσιων κοινωνικών δαπανών και υπηρεσιών πλήττει σε πολλαπλάσιο βαθμό τις οικογένειες των ΑμεΑ. Η εγκληματική πολιτική της την περίοδο της πανδημίας οδήγησε σε τραγικές απώλειες ζώων που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί αν παίρνονταν τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας της ζωής του λαού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι, δήθεν, διαφωνεί με τις ρυθμίσεις που προωθεί η ΝΔ περί «λειτουργικότητας» ενώ αποδέχεται τη στρατηγική της ΕΕ που την ορίζει! **Άλλωστε όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, τον Αύγουστο του 2015, ψήφισαν το 3ο Μνημόνιο που περιλάμβανε τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και του κεφαλαίου για την Πρόνοια και τα ΑμεΑ. Είναι αυτός που με τον νόμο Κατρούγκαλου μετέτρεψε τις αναπηρικές συντάξεις σε φιλοδώρημα και με δικό του νόμο θεσμοθέτησε τη λειτουργικότητα τον Γενάρη του 2018, για πρώτη φορά.** Στο όνομα της λειτουργικότητας, οι «λειτουργικοί» έχασαν παροχές και ποσοστά αναπηρίας, μένοντες εκτεθειμένοι σε ένα εχθρικό εργασιακό περιβάλλον αφού κανένας εργοδότης δεν αναλαμβάνει το κόστος προσαρμογής της επιχείρησής του για να προσλάβει ένα ΑμεΑ, ενώ οι προσλήψεις σε δημόσιους οργανισμούς -όταν γίνονται- είναι με το σταγονόμετρο.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ότι είναι το κόμμα του «κοινωνικού κράτους» που στηρίζει τα ΑμεΑ όταν στα δικά του χρόνια, στήθηκε ένας μηχανισμός άγριας εκμετάλλευσης των αναπήρων και άλλων ευάλωτων κατηγοριών. Διέλυσε τους μεγάλους οργανισμούς Πρόνοιας όπως το ΠΙΚΠΑ και τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας, ενώ πέρασε τους παιδικούς σταθμούς στους δήμους επιβάλλοντας τροφεία. Ταυτόχρονα, εισήγαγε και επίσημα τις διάφορες ΜΚΟ, ΑΜΚΕ και φιλανθρωπικές οργανώσεις στον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας. Ενώ με δικό του νόμο στήθηκαν τα «σφαγεία» των ΚΕΠΑ.



Οι ανάγκες του κεφαλαίου απαιτούν να συρρικνωθούν οι "παροχές" προς τον λαό. Να ξεφορτωθεί το κράτος την ευθύνη για την προστασία των παιδιών, των ΑμεΑ, των ηλικιωμένων.

Το κράτος, είτε ως «επιτελικό» όπως λέει η ΝΔ, είτε ως «δίκαιο» όπως ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα το μετατρέψει, αδυνατεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των αναπήρων, να λειτουργήσει προληπτικά απέναντι στην αναπηρία, να αποκαταστήσει και να εντάξει επί της ουσίας τον ανάπηρο, να ανακουφίσει την οικογένειά του. Είναι κράτος-υπηρέτης του κεφαλαίου και γι' αυτό είναι εχθρικό απέναντι στον λαό, με αποτέλεσμα η ζωή, οι όροι εκπαίδευσης και ένταξής του συνεχώς να χειροτερεύουν. Αυτό το κράτος και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν, δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των πιο «ευάλωτων».

Αυτό το εχθρικό κράτος, είτε με φιλελεύθερες είτε με σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις:



- Αδυνατεί να προστατέψει τα ΑμεΑ από τις συνέπειες της πανδημίας οι οποίες εκφράστηκαν πολλαπλά.
- Στοιβάζει τα παιδιά με αναπηρίες σε ακατάλληλα Ειδικά Σχολεία, σε ακατάλληλα κτίρια, χωρίς προσωπικό και χωρίς εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.
- Αφήνει τα παιδιά ευάλωτα στη βία της φτώχειας, της εγκατάλειψης του σχολείου, της ανήλικης εργασίας, ενώ αναθέτει την προστασία τους σε κάθε λογής ιδιώτες και ΜΚΟ αποδεικνύοντας έτσι ικανότητα όταν πρόκειται να προωθήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
- Αφήνει τα ΑμεΑ στην ανεργία σε ποσοστό πάνω από 95%.
- Έχει παραδώσει το κομμάτι της αποκατάστασης της αναπηρίας σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν μπορούν να συναντηθούν πουθενά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων με τις ανάγκες των ΑμεΑ, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων

Μας λένε: «Αν σταθεροποιηθεί η οικονομία και στηριχθούν οι επενδύσεις θα ωφεληθούν όλοι»

Στόχος τους είναι να καλλιεργήσουν την «κοινωνική συνοχή» και συναίνεση για τη στήριξη και την υλοποίηση των στόχων των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό προϋποθέτει περικοπή δημόσιων κοινωνικών δαπανών και μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των κρατικών ιδρυμάτων, των παιδικών σταθμών και των νοσοκομείων, των δαπανών για τα επιδόματα και τις συντάξεις των ΑμεΑ, της τρίτης ηλικίας, της φτωχής λαϊκής οικογένειας, των πολυτέκνων. **Γι' αυτό:**

■ Ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ για παροχές Υγείας κατά 199 εκατ. ευρώ. σε σχέση με το 2022!

■ Στον ΟΠΕΚΑ προβλέπεται μείωση των εσόδων κατά 410 εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή αφορά μείωση από τον κρατικό προϋπολογισμό με αντίστοιχη μείωση των δαπανών που αφορούν τα επιδόματα των ΑμεΑ αλλά και τα οικογενειακά επιδόματα, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Οι μειώσεις αυτές της κρατικής χρηματοδότησης και των αντίστοιχων παροχών σε συνθήκες ακρίβειας και ενεργειακής φτώχειας θα επιδράσουν πολλαπλά αρνητικά.

Η οικονομία δεν αντέχει όταν πρόκειται για τις ανάγκες των ΑμεΑ, των χρονίως πασχόντων και των οικογενειών τους, αλλά αντέχει:

■ Να μπουκώνει με δισεκατομμύρια τους ομίλους της «πράσινης μετάβασης» και της «πράσινης ενέργειας».

■ Να ξοδεύονται 4,5 δισ. τον χρόνο στο δολοφονικό ΝΑΤΟ και τη συντήρηση βάσεων, μετατρέποντας τη χώρα σε απέραντη αμερικανική στρατιωτική βάση και ταυτόχρονα σε μαγνήτη αντιποίνων.

■ Να αποστέλλονται εξοπλισμοί στην Ουκρανία, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα την άμυνα της χώρας και βαθαίνοντας τους κινδύνους για τον λαό από τη μεγαλύτερη εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ ανταγωνιστών, ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη μια και Ρωσίας - Κίνας από την άλλη.

■ Να επιδοτεί με δεκάδες δισεκατομμύρια τις τράπεζες, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους, ώστε να διασωθούν.

Σκέψου: Ενώ η ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να γίνουν άλματα στην ποιότητα εκπαίδευσης, αποκατάστασης, στη βελτίωση της καθημερινής ζωής, στην ένταξη του ανάπηρου στην παραγωγή, στη σύγχρονη και προσβάσιμη κατοικία, παρ' όλα αυτά στον καπιταλισμό η τεχνολογία είναι στα χέρια των λίγων που τη διακινούν και τη διαχειρίζονται με κριτήριο το κέρδος, με αποτέλεσμα να μπορεί να την αξιοποιήσει μόνο όποιος μπορεί να την πληρώσει.

Με το ΚΚΕ στον αγώνα και τις εκλογές γιατί:

Χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας του λαού, των ΑμεΑ, των χρονίως πασχόντων για την υπεράσπιση της ζωής τους, του βιολογικού επιπέδου και εισοδήματός τους, για αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα δικαιώματα για:

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανεξάρτητα από το ποσοστό αναπηρίας και δωρεάν παροχή του αναγκαίου υγειονομικού υλικού και των τεχνολογικών βοηθημάτων που επιβάλλει η φύση της αναπηρίας για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Κανένα σπίτι ανάπηρου χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και τρόφιμα. Κατάργηση όλων των φόρων στο ρεύμα, στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, γενναία μείωση τιμών και πλεονέκτημα στα βασικά είδη, στην Ενέργεια, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, κατάργηση του χρηματιστηρίου Ενέργειας. Να καταργηθεί τώρα για τα ΑμεΑ η πληρωμή δημοτικών τελών.

Γενναία αύξηση όλων των επιδομάτων τουλάχιστον 100€. Κανένα επίδομα αναπηρίας και καμία σύνταξη κάτω από 650€. Επέκταση των επιδομάτων στις κατηγορίες που μέχρι σήμερα δεν παίρνουν (κωφοί, πάσχοντες από άνοια, Alzheimer κ.ά.).

Επαγγελματική αποκατάσταση όλων των ικανών προς εργασία αναπήρων, να προσλαμβάνεται ο ανάπηρος με ευθύνη του κράτους με την αποφοίτησή του από τις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες, δημιουργία προστατευόμενων εργαστηρίων η παραγωγή των οποίων θα απορροφάται με ευθύνη του κράτους.

Δημιουργία νέων κρατικών μονάδων ανοιχτής ή κλειστής, μόνιμης ή προσωρινής περίθαλψης, ξενώνων, διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης.

Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, ανοιχτής ή συγκαλυμμένης μέσω των διαφόρων ΜΚΟ στους ευαίσθητους χώρους της Υγείας, Πρόνοιας, Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης.



Για το ΚΚΕ είναι κρίσιμα τα ζητήματα **έγκαιρης διάγνωσης και πρώιμης παρέμβασης**, η πολιτική πρόληψης της αναπηρίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι

ανάπηροι είναι πάνω από το 10% του συνολικού πληθυσμού. Στη χώρα μας υπολογίζονται πάνω από 1.000.000 με τους βαριά ανάπηρους να προσεγγίζουν μπορεί και να ξεπερνούν τους 500.000. Ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς δεν θα ήταν ανάπηροι ή δεν θα είχαμε αυτόν τον αριθμό βαριά αναπήρων αν υπήρχε συνολική πολιτική πρόληψης της αναπηρίας (δωρεάν πρόγραμμα προγεννητικού ελέγχου, ολόπλευρη ενημέρωση των νέων ζευγαριών, πλήρες δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης), αναπόσπαστο τμήμα του Κέντρου Υγείας σε ένα λαϊκό σύστημα Υγείας, που θα ακουμπάει στα μαιευτήρια, στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και θα έχει ως βασικό στοιχείο του την ολόπλευρη στήριξη της οικογένειας. Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας, προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς αλλά και στους χώρους ψυχαγωγίας, άθλησης.



Η **πρόταση διεξόδου** του βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την ικανοποίηση των συνεχώς διευρυνόμενων αναγκών του, την ολόπλευρη προστασία των πιο «ευάλωτων» τμημάτων της

κοινωνίας. Καθορίζεται από τα κριτήρια της κοινωνίας και της οικονομίας για την οποία παλεύει, στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, με κεντρικό σχεδιασμό που θα εξασφαλίζει την ικανοποίηση σύγχρονων εργατικών - λαϊκών αναγκών, μεταξύ των οποίων η Υγεία και η Πρόνοια. Για ένα μέλλον χωρίς την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα του σήμερα.

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη κερδισμένη ψήφος για τον λαό που εκφράζει τη συνέπεια λόγων - έργων, που δεν θα τον απογοητεύσει, που θα τη βρει δίπλα του σε κάθε αγώνα, που ασκεί πίεση για ανάσες ανακούφισης, που φωτίζει και ανοίγει δρόμο για την πραγματική διεξοδο!



ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2023

 kke.gr

 youtube.com/kkemedial